

Aan de ouders/verzorgers,

De vakantie zit er bijna op en volgende week gaan we weer starten met alle groepen. Het was de afgelopen weken prachtig weer en we hopen dat iedereen er in gezondheid van kon genieten. Wij hebben er weer zin in en ons eerste thema is "WELKOM"! Ook een warm welkom voor onze nieuwe collega juf Lilian.

Beste ouders,

Graag stel ik mij aan u voor: ik ben Lilian van der Burg en ik kom na de zomervakantie bij de Flierefluiter werken. Ik ben getrouwd met Frank, 30 jaar jong en vorig jaar moeder geworden van onze lieve Jeppe.

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met mijn handen: bakken, naaien en puzzelen doe ik met veel plezier.

Het werken met kinderen heb ik altijd leuk gevonden. Door de studie HBO Pedagogiek heb ik nog meer geleerd over kinderen en hun ontwikkeling. Elk kind is anders en dat is nu juist wat ik leuk en bijzonder vind! God heeft ons ieder uniek geschapen en houdt van ons zoals we zijn; deze boodschap staat voor mij centraal in mijn leven en hoop ik uit te dragen in mijn werk.

Samenwerking met ouders is in mijn visie van groot belang voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Ik kijk er enorm naar uit om bij de Flierefluiter te beginnen en om u en natuurlijk uw kinderen te leren kennen.



Thema "Welkom":

Dit is ons eerste thema in het nieuwe schooljaar. De kinderen kunnen weer spelen, zingen en knutselen en we willen graag dat alle peuters zich prettig voelen in de groep. Daarom nemen we rustig de tijd om extra aandacht aan alle kinderen (individueel) te geven. Even alleen met de juf een gesprekje, samen een spelletje doen of een boekje lezen.

Verder leren de kinderen (weer) de regels en gewoonten in de groep. Structuur en regels geven de kinderen overzicht en zo een gevoel van veiligheid. We ondersteunen dit door vaste rituelen. We beginnen in de kring en zingen ons 'bidliedje, spelen, opruimen met een vast liedje erbij, eten en drinken altijd aan de tafel, iedere dag is een kindje "de bakker", 'voor het naar huis gaan zingen we weer, enz. Zo hopen we dat alle peuters snel gewend zijn.

Graag tot ziens! Hartelijke groet, de juffen

