

Aan de ouders/verzorgers,

Deze maand werkt juf Lilian Verhoeff voor het laatst bij ons, we wensen haar Gods Zegen en plezier in haar nieuwe baan. U kunt haar op de groep gedag zeggen op maandag 29 januari en op woensdag 31 januari a.s.

Thema:

Deze week starten wij met het thema "**Trek de wereld in**". Dit is het thema van het **Kerk-School-Gezin project**. Al vele jaren vindt er één keer per jaar een themaweek plaats met betrekking tot kerk, school en gezin. Verschillende kerken en basisscholen in ons dorp doen hieraan mee in de laatste week van januari. Op zondag D.V. 28 januari zal er in diverse kerken aandacht besteed worden aan dit project.

Op onze peuteropvang kiezen wij voor het Bijbelverhaal over Paulus en Silas (Handelingen 16). De kinderen horen dit verhaal en er zijn ook kringgesprekjes.

In tegenstelling tot de basisscholen nemen wij twee weken de tijd voor dit thema. Zo hebben we meer gelegenheid om het Bijbelverhaal te herhalen, een nieuw lied aan te leren en alle kinderen een bijpassend knutselwerkje te laten maken. Wij willen samen met de kinderen stilstaan bij het verhaal over Paulus en Silas. Dat zij het goede nieuws gingen vertellen in Filippi, dat ze gevangen werden genomen én dat ze door een wonder van God werden bevrijd. Ze leren het **lied "Kom op ga je mee"** (refrein en 1^e couplet)

Het is een kinderlied met veel herhaling en gebaren. De muziek en tekst staat ook op YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=NNJp1_ZkHsk

Refrein:

Stap voor stap voor stap voor stap
voor stap voor stap voor stap!

Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee,
blijf niet langer staan.

Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee
achter Jezus aan.

Want Jezus zegt:

'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven'.

Hij gaat ons voor, dus geef gehoor,

Hij heeft Zijn woord gegeven!

Tips voor thuis:

-Samen zingen met uw peuter: zie link hierboven.

-Het Bijbelverhaal thuis lezen/vertellen, of laat uw peuter het verhaal (terug)vertellen!

Lijst op de speelzaal invullen:

In een aantal kerken worden de knutselwerkjes, die de kinderen hebben gemaakt, opgehangen. **Wilt u dat het knutselwerkje van uw kind in de kerk ophangen wordt? Vult u dan de lijst in, waarop u de naam van uw peuter en de juiste kerk zet.** Wij verzamelen de knutselwerkjes en zorgen ervoor dat ze bij de desbetreffende kerken komen. Op **D.V. zondag 28 januari a.s.** is er in verschillende kerken een dienst, die aansluit bij deze projectweek. Elke kerk zal daar op eigen wijze invulling aan geven. U bent welkom!

Op maandag zullen alle knutselwerkjes weer terugkomen op de peuterspeelzaal, waarna ze meegegeven worden aan de kinderen. De knutselwerkjes, die niet naar een kerk gaan, blijven bij ons. Alles wordt tegelijk meegegeven naar huis.

We hopen op een mooi project met elkaar!

[Groeten van de juffen](#)

